

HANDIKAPP **IDROTT** I GÖTEBORG



21 september 2007

**Nummer
3 • 2007**

Vi gör det
omöjliga möjligt!

Officiellt organ för
Göteborgs
Handikappidrottsförbund



Svenska Ungdomsspelen

Läs mer på sida 5



Torgdag 8 september

Svenska Handikappidrottsförbundet uppmanade för andra året i följd landets samtliga handikappidrottsföreningar att gå ut och saluföra sig och informera om verksamheten under en dag, denna gång lördagen den åttonde september.

Göteborgs Handikappidrottsförbunds föreningar ställde upp bättre än under fjolåret, men det kan fortfarande bli avsevärt mycket bättre. Ett stort tack till medverkande föreningar!

De föreningar som medverkade i år, var:

- **Föräldraföreningen Synskadade Barn o. Ungdomar - FSBU**
- **Göteborgs Rullstolsbasketklubb - GBRK**
- **Göteborgs Rullstolsidrottsförening - GRIF**
- **DHR Kungälv**
- **Mölnbalds Allmänna Simsällskap - MASS**
- **Synskadades Umgänge Gemenskap & Idrott - SUGI**



GRIF inofficiella Europamästare för klubblag i rullstolsinnebandy!

Den första internationella rullstolsinnebandyturneringen har spelats i Tjeckien den 5 - 9 september. Det Tjeckiska rullstolsinnebandyförbundet hade bjudit in lag från hela Europa som spelar någon form av rullstolsinnebandy i manuella rullstolar.

Till slut blev det elva lag i turneringen, sex lag från Tjeckien, ett lag från Belgien, ett lag från Tyskland och tre lag från Sverige. Från Sverige ställde Skellefteå GoldWheels, Calmif Knights och så vi i GRIF:s tävlingslag upp.

Turneringen krävde ordentliga förberedelser, vi fick organisera resan fram och tillbaka med bilar och släpkärra för alla

våra rullstolar. Vi fick boka flygbiljetter och se till så att flygbolaget fick rätt information om vilken hjälp vi behövde. Vi fick ordna medhjälpare som kunde hjälpa oss under resan samt på plats. Till det här kom täta kontakter med arrangörerna för att få allt att fungera med transporter till och från flygplatsen och boendet m.m. i Trebon samt försöka få sponsorer och pengar till resan.

Trebon, Tjeckien

När vi kom fram till staden Trebon där turneringen spelades visade det sig att vi skulle bo och spela vid en rekreationsanläggning som var byggd någon gång på 50-60 talet

och inte direkt var riktigt lämpad för att komma in i överallt med rullstolar. Arrangörerna hade däremot ordnat med ramper och personer som hjälpte till att putta oss uppför dem när de var för branta och allt annat vi behövde hjälp med. Sammanfattningsvis så hade de lyckats ordna en alldeles utmärkt turnering och allt flöt på riktigt bra.

Vår första match (3 x 10 minuter) i gruppspelen var mot ett annat lag från Sverige, nämligen Skellefteå. De hade kommit till Trebon kvällen innan efter att ha åkt hela vägen från Skellefteå i buss, kanske var det resan som satt i armarna för dem eller så var det vårt bra spel som gjorde att vi vann enkelt med 9-1. Vi

Ambulanssjukvårdare, brandmän, barnskötare, undersköterskor, vårdbiträden, sotare, spårvagnsförare, idrottsplatsvaktmästare, terapibiträden, protestekniker, kokerskor, elektriker, personliga assistenter, bussförare, dagbarnvårdare, elevassistenter, renhållningsarbetare, rörläggare, parkeringsvakter...

Kommunalarbetare håller samhället igång!



Kommunal.
VÄST

Alströmergatan 4
411 01 Göteborg
Tel: 031-63 64 00

**Behöver du
ny revisor?**



Behöver du ett bollplank i ekonomiska frågor?

Ring Ernst & Young, tel. 031-63 77 00.

ERNST & YOUNG

Quality In Everything We Do

Det är underbart att bo på egen hand...

**...men ibland behöver man lite hjälp
för att komma dit.**

Altbo-Centrums boendelösningar
för enskilda och familjer.

Läs vidare på www.altbo-centrum.se



fick den start på turneringen vi önskade och fortsatte att spela bra även i torsdagens andra gruppspelsmatch. Vi mötte för första gången ett internationellt lag, SK Akáda KAMAT från Tjeckien. Det var en lite annorlunda känsla eftersom vi inte riktigt visste hur de spelade och så har vi i Sverige lite andra regler än vad de har i Tjeckien.

Matchen flöt på riktigt bra och vi vann även nu med klara 9-1.

Efter första dagens matcher så bar det av till Spa-anläggningens fina simhall som arrangörerna ordnat fritt inträde till för oss alla. Det kändes riktigt skönt att glida ner i bubbelpoolen och slappna av lite.

Match mot SKV Losers

Nästa dag var det dags för våra två avslutande gruppspelsmatcher, båda mot Tjeckiskt motstånd. Den första matchen var mot FBC ABAK Pepino. De hade bara spelat ihop i tio månader och det märktes. Vi hade inga problem och vann enkelt med 10-0. Dagens andra match spelade

vi mot SKV Losers och deras namn är inte riktigt passande till dem. I och för sig så vann vi matchen med 3-0, men de spelade riktigt bra. De spelade taktiskt bra och var duktiga på att spela försvarsspel, fast de lyckades inte skapa något tryck mot oss och behöver bli lite bättre offensivt.

Vi vann vår grupp utan poängförlust men tyvärr så lyckades vi inte vinna tillräckligt stor mot SKV Losers för att få med oss laget från Skellefteå till slutspelet. Det fattades fem mål för Skellefteå och de slutade fyra i gruppen på samma poäng som tvåan och trean. I den andra gruppen så vann laget från Kalmar.

Semifinal

Lördag och semifinal. Match mot Unihoc Kings från Prag som slutade tvåa i den andra gruppen. Vi hade sett dem spela och då var de spelskickliga och duktiga på att köra rullstol. Fast det spelet visade de inte upp i början av matchen, istället så verkade det som om de spelade

en rullstolsrugbymatch! Vi blev tagna på sängen av deras o-schysta spel. De körde på oss oavsett om vår spelare hade bollen eller inte och istället för att försöka spela vårt spel fick vi se upp så vi inte blev överkörda och skadade. Att prata med det tjeckiska domarparet hjälpte inte. Efter den första perioden ledde vi trots allt med 2-1.

I den första periodpausen sa vi att det var dags att ändra taktik, kortare passningar, vi skulle försöka hjälpa varandra mer och ha kortare avstånd mellan oss samt att vi inte skulle vika ner oss utan att använda deras metoder och spela vårt spel. De två avslutande perioderna var inte lika o-schysta, men tuffare spel än vad vi tillåter i Sverige och vår Sverigeserie. Vår taktik lyckades bra och vi tog oss till final med 6-1.

Det blev en helsvensk final eftersom Kalmarlaget vann sin semifinal mot SKV Losers. Finalen (3 x 15 minuter) blev en uppvisning i hur vi spelar rullstolsinnebandy i Sverige. Den var tuff men inte o-schyst.

Vi fick en bra start i matchen med första målet och fortsatte att spela vårt spel med press högt upp i banan och snabba förflyttningar. Det var en härlig känsla när slutsignalen ljöd och vi vunnit med 11-1. Vi var turneringssegrare och faktiskt de första inofficiella europamästarna i rullstolsinnebandy för klubblag!

Efter finalen blev det prisutdelning och vi fick ta med den största pokalen hem. Vår egen "Duracell-kanin" Anders Johansson utsågs till turneringens bästa spelare och det var han väl förtjänt av efter allt sitt rullande och fina spel. Anders Svensson i vårt lag fick pris för flest gjorda mål i turneringen. På kvällen var det en gemensam avslutningsfest som höll på långt in på morgonen.

Spännande diskussioner

Det var roligt att träffa spelare från andra länder och se hur de spelade rullstolsinnebandy. Vi pratade om hur många lag de hade, vilka regler de spelar efter m.m. Några kvällar gick åt till mer formella möten där representanter från alla lagen diskuterade hur vi kan få ihop ett gemensamt regelverk för rullstolsinnebandyn och hur vi bäst utvecklar rullstolsinnebandyn i framtiden. Vi bildade en grupp som kommer att försöka arbeta fram gemensamma regler och så försöker vi arbeta för att få fram resurser till fler internationella turneringar och förhoppningsvis även landskamper och EM i framtiden.



Göteborgs Rullstolsidrottsförening är en nybildad förening för personer i Göteborgsområdet som vill spela rullstolsinnebandy för skojs skull eller mer tävlingsinriktat.

*Henrik Ehrlington
Ordf. GRIF
070 – 462 02 37*

